



De Muziekmiddag in een ander jasje

Na een prachtige zomer vol warme dagen breekt in oktober het najaar weer aan. Tijd om weer te starten met onze binnen activiteiten.

Een onderdeel daarvan is de muziekmiddag, maar die werd in de zomermaanden niet zo goed bezocht. Vandaar dat we die een paar maanden hebben stil gelegd.

We willen deze middagen weer oppakken, maar nu in een ander jasje.

We gaan er thema-middagen van maken en we starten met een echte **Italiaanse middag**.

We hebben Gerrit gevraagd wat typisch Italiaanse muziek te draaien of nummers van Italiaanse zangers en zangeressen. Denk daarbij aan artiesten als Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti en vele anderen.

En om het geheel nog interessanter en gezelliger te maken gaan wij u verrassen met echte Italiaanse koekjes bij de koffie, hartige hapjes bij de wijn en tot slot nog een heerlijk puntje pizza.

Op deze manier proberen we er een gezellige middag van te maken. We hebben uw aanwezigheid dan wel nodig natuurlijk. We heten u daarom van harte welkom op onze eerste themadag zaterdag 19 oktober om 14.00 uur in 't Trefpunt.



Volgende muziekmiddagen; 16 november en 14 december